

# HORNO-SANG

mel. Moorsoldatenlied

1. Uanset hvorhen dit øje  
vandrer, ser du sand og skrænt.  
Ingen fugle i det høje,  
alle træers liv er endt:

*Vi opgir ikke Horno,  
vi giver ikke op - Horno!  
Vi opgir ikke Horno,  
vi giver ikke op, Horno!*

2. Skal dog dette øde landskab  
sluge alt det liv, her er?  
Skal det være slut med venskab  
og med haver, græs og træer?

*Vi opgir ikke Horno...*

3. Se engang, hvordan "der Bagger"  
dagligt rykker mere nær  
Horno står på vagt og venter,  
Huse, kirke blir de her?

*Vi opgir ikke Horno...*



4. Når Gud Mammon styrer verden  
uden tanke for vor jord,  
får vi brun og øde ørken,  
der hvor nu afgrøder gror.

*Vi opgir ikke Horno...*

5. Lad os bygge op om Horno  
bygge møller, bruge vind.  
Skabe energi, der varer,  
lukke Hornos fremtid ind.

*Vi opgir ikke Horno,  
vi giver ikke op, Horno.  
Vi opgir ikke Horno,  
vi giver ikke op, Horno.*

*Tekst Detlev Fechner,  
ovs. Barbara Diklev*

## HORNO - LIED

① Wohin auch das Auge blick-ke, Sand und Halde nur rings-um.  
Vogel-sang uns nicht er-quick-ke, Ei-chen ste-ken kahl und krumm.  
Ref. Doch noch ist Hor-no nicht verloren, wir geben niemals auf!-Hor-no.  
Doch noch ist Hor-no nicht verloren, wir geben niemals auf!-Horno.

- 2) Soll denn diese öde Halde alles Grün verschlingen dann?  
Und kein Mensch hier nicht mehr wurzeln, lachen und gedeihen kann?
- 3) Schaut nur, schaut wie diese Bagger täglich weiter rücken vor.  
Nichts, nichts scheint ihnen heilig, weder Kirchturm, Haus noch Tor.
- 4) Ach wie blind sind die Mammonjäger, sehen nicht des Schöpfers Gunst.  
Sonne, Wind und Wasser gab er; brauchen nicht den grauen Dunst.
- 5) Wie einst Noah baut die Arche, so soll sich unsre Mühle drehn.  
Muß den frischen Wind uns bringen, soll in Kopf und Herz einzieh'n.

/: Wir geben Horno nicht verloren;  
wir ziehen niemals aus - Horno! :/

